



## Bid voor de ziel

van de Eerwaarde

Zuster **MARIE GUSTAAF**

in de wereld

Juffrouw **Elza Vandenhende**

geboren te Desselghem den 5 Augustus 1911,  
in 't klooster getreden der Zusters van het H. Hart van  
Maria den 1-7-1929.  
Ontving er het H. Kloosterkleed den 4-1-1930.  
Werd er geprofest den 5-1-1931.  
Overleden te Gent den 16-1-1936.  
versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

Ze werd ons letterlijk ontstolen : zoo vlug en nog wel in den bloei der jaren ging ze van ons weg. Onze harten bloeden er bij : ze had ons aller achtting en genegenheid gewonnen, niet alleen om haar zacht, stil, vredelievend en zelfvergetend karakter, maar ook om haar zucht naar hooger geestelijke kennis, die een echte honger was. In deze kennis zocht en vond zij een gezond voedsel voor haar verstand, maar vooral een gedurige prikkeling tot daden van meer dan gewone kloosterdeugd. Ook was haar leven een nog schooner harmonie voor God dan haar orgelspel. Zij stierf jong maar rijp reeds voer den Hemel.

Dierbare Oversten en Zusters, ik draag een zoete herinnering mede aan uw goede zorgen en warme liefde. Mijn al te vroegtijdig afsterven maak ik voor onze beminde Congregatie goed door het offer van mijn leven en mijn smeedingen om zegen bij God.

Geliefde Ouders en Familie, ik dank U nog eens voor het gewillig afstaan van uw kind aan het klooster-geluk : ik wacht biddend op U allen in den onverstoorebaren vrede des Heeren.

Mijn Broeder en Zuster kloosterlingen, met wie ik mij zoo nauw door eenzelfde levensdoel vereenigd gevoelde, gedenkt U mijner in uw innigen omgang met den goddelijken Meester.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid. (300 d. afl.)

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt.