

De rechtvaardige sterft gerust, zijne dood is het einde van dit vergankelijk en kortstondig leven en het begin van een beter leven.



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

MIJNHEER

Jan-Eugeen VAN DEN HEUVEL

geboren te Sint-Martens-Bodeghem den 7 December 1868, en aldaar godvruchtig overleden den 6 September 1933, voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

Eene groote goedheid des harten, eene blijgeestige en voorkomende handelwijze, eene eindeloze bereidwilligheid om den arme bij te staan en om iedereen dienst te bewijzen, zoo kan men het verdienstelijk leven van den overledene samenvatten. Ook werd hij van iedereen geacht en zijne gedachtenis zal niet licht uit het geheugen verdwijnen.

De hand van den arme is de offerkist der aalmoezen, gegeven aan Jezus Christus. De arme strekt de hand uit, maar God zelf ontvangt wat gegeven wordt.

H. Petrus Chrysologus.

Bemide Zusters en Bloedverwanten, nu is uw hert bedroefd omdat de dood mij aan uwe liefde heeft ontnomen; ik bedank u voor al uwe goedheid voor mij, ik zal nooit vergeten hetgeen gij gedaan hebt om mij te troosten en te helpen in mijne ziekte. In den Hemel zal ik u beminnen gelijk ik U altijd bemind heb op aarde, weest mijne ziel wel indachtig in uwe gebeden en goede werken.

Zoet Hert van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

St-Martens-Bodeghem, Evarist Hellinckx