

De vrede der ziel op het sterfbed is de voorbode
der eeuwige vergelding, die den rechtveerdige wacht,
H. Gregorius.



BID VOOR DE ZIEL

van

CHRISTINA

VAN DEN HOLE

echtgenoot van Mijnheer

J.-B. Van Den Berghe

geboren te Aspelaere den 10 Juli 1854 en er god-
vruchtig overleden den 28 Maart 1929.
versterkt door de H.-H. Sacramenten der Stervenden.

*Lid van het broederschap van den H. Rozenkransen
het H. Hert.*

De Heer zal mij vergelden volgens mijne gerechtig-
heid, hij zal mij belooen volgens de reinheid mijner
handen, Want ik heb zijne wegen bewaard, en ik
ben mijnen God niet ontrouw geweest.

Ps XVII 21, 22.

Vol bezorgdheid werkte zij onophoudend voor haar
huisgezin, met teerhertige liefde omringde zij hare
kinderen, met woord en voorbeeld hun 't goed aan-
leerende, en voor de eenige eer achtte zij God te
dienen.

Eene trouwe echtgenoot, eene voorbeeldige moe-
der was zij, en daarom blijft hare gedachtenis in eere.

Beminde Echtgenoot, ik heb u verlaten, doch niet
vergeten, bewaar mij uwe genegenheid vooral in uwe
gebeden. En gij, mijne kinderen, eert en bemind
vader, volhardt in 't goede, bidt veel voor mij.

Mijn Jezus barmhartigheid.

Mijn Jezus, ik heb betrouwen op U.

R. I. P.

Drukk R. Luysterman-Lemaire, Ninove.