

Roem niet op den dag van morgen, want gij  
weet niet wat de dag van morgen baren zal.

PROV. XXVII.



BID VOOR DE ZIEL

van zaliger

MARIE-SILVIE VAN DEN HOUTE

echtgenoot van

LEO DERUYCK

*geboren te Huysse*

*en schielijk overleden te Wanngem-Lede  
den 20 Januari 1906, oud 60 jaren*



Het is met mij geschiedt, zooals het den Heer  
beliefde, dat zijnen heiligen naam gebenedijd zij.

Weest ten allen tijde op uwe hoede, omdat gij  
niet weet op wat uur uwe Heer zal komen. Daarom  
weest bereid, want op de uur waaraan gij niet  
denkt, zal de Zoon des menschen komen.

LUC. XII, 40.

Barmhertige Jesus, schenk haar de eeuwige  
rust.

(200 dagen allaat).

Zoet hart van Maria, wees mijne zaligheid!

(200 dagen aflaat).

R. I. P.

.....  
Bevere. — Druk. Wattyn-Rohaert.