

Geloofd zij Jezus-Christus Amen. 100 d. afl.



Bid voor de ziel

van Mijnheer

PETRUS VAN DEN MEERSSCHAUT

weduenaar van Mevrouw

PAULINA SOLLEMÉ

Voorzitter der Kerkfabriek, lid van
het Genootschap van den H. Franciscus-Xaverius
en van de Zoeten Naam.

geboren te Michelbeke den 20 Maart 1851.
en aldaar godvruchtig overleden den 30 Januari 1938.
Versterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.

God gaf hem de liefde, de zorgvuldigheid en het
gezag eens vaders. Van zijne jeugd af was hij be-
zield met den geest van arbeid en zijn leven heeft hij
toegewijd aan het welvaren van zijn huisgezin.

H. Joan. H. Ambr.

Eene eerekroon is de hooge ouderdom, die op den
weg der gerechtigheid bereikt word. Spr. 16. 31.

In zijne landurige kwellingen onderwierp hij zich
volkomenlijk aan Gods H. Wil en verwachtte de
dood met zoete rust en de vaste hoop, vol betrouwen
op God.

Zalig de dienaar dien God bereid zal vinden
wanreer Hij hem komt rekening vragen — Hij zal
de kroon der heerlijkheid ontvangen.

Duurbare Kinderen vaartwel. Hebt dank om uw
liefde en genegenheid. Weent niet over mij, want
ik ben gelukkig voor altijd. Blijft volherden in den
band van onderlinge liefde, en vergeet uw Vader
niet in uw gebeden.

H. Hert van Jezus ik betrouw op U. 300 d. afl.
Zoet Hert van Maria wees mijn heil. 300 d. afl.

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt.