



BID VOOR DE ZIEL

van

Constant VAN DEN NESTE

echtgenoot van

CLEMENTIA VAN DE SYPE

Wijkmeester van 't Genootschap der H. Familie-
*Geboren te Herzele. den 9 Februari 1851 en aldaar
na gesterkt te zijn geweest door de H. H. Sakramen-
ten der stervenden, met de stichtendste gevoelens
van geloof in den Heer ont-lapen den 20 Juni 1914.*

Hij was een oprechte en rechtzinnige katholiek:
hij beminde God en zijne kerk, hij was standvastig
en onwankelbaar in zijn geloof. H. Vinc. Fer.

Ik sterf gerust en onderworpen aan den wil des
Heeren, ik heb altijd en overal den priester geëerd
en begroet als Gods vertegenwoordiger, en daarom
heb ik het geluk door hem zoowel bereid te zijn tot
sterven. - Wanneer ik als soldaat en oud-soldaat
Jezus in zijn Sakrament met den klaroen mocht be-
groeten, was dit mij eene groote eer en vreugd: in
't eeuwig leven zal Hij mij ook indachtig zijn.

« *Woorden van den stervende.* »

Duurbare Echtgenote, wij deelden op aarde meer
leed dan vreugde, troost u, in den hemel zal 't al
vreugde zijn. - Beminde Kinderen, ik heb u altijd
het goede voorgehouden, vergeet mijne lessen niet,
weest onwankelbaar in de trouwe oefening van
den godsdienst, eert uwe moeder al de dagen haars
levens. Mijne lieve Moeder, Broeders en Zusters,
vaartwel en bidt voor mij.

Mijn Jezus barmhertigheid! 100 dagen afl.