

Geloofd zij Jezus Christus in der eeuwigheid.



BID VOOR DE ZIEL

**Marie Sylvie VAN DEN NESTE**

weduwe van  
**LUCIEN NECKEBROECK**

*geboren te Herzele den 28 Februari 1857 en aldaar  
godvruchtig overleden den 7 December 1926;  
versterkt door de HH. Sakramenten.*

Zij was eene deugdzaame en godvruchtige vrouw, eene voorbeeldige echtgenootte, eene oprecht kristene moeder. Zij beminde God en Kerk, was vol liefde en bezorgdheid voor echtgenoot en kinderen, goed en minzaam jegens elkeen en daarom door elk geacht en bemind.

Alwie God getrouwelijk dient is verzekerd dat, wordt men beproefd in het leven, men ook later zal beloond worden; wordt men gekastijd, dat men barmhartigheid zal verwerven bij God; na zuchten en weenen, schenkt God zijnen zegen in overvloed.

Gansch haar leven heeft zij overgebracht in den dienst des Heeren! Niets anders heeft zij gezocht, dan zijnen H. Wil, in de kleinste zaken zelfs te volbrengen. Haar leven diende tot voorbeeld en stichting voor allen.

Beminde Kinderen, vaartwel! God roept mij uit dit tranendal tot zijn Rijk van eeuwige vreugde en ongestoord geluk. Hebt dank voor al uwe toegewijde zorgen en blijft immer mijne ziel in uwe gebeden iedachtig. In den hemel zal ik den goeden God voor u bidden om bescherming tot den dag dat wij in Hem eens weer zullen vereenigd zijn om nooit meer te scheiden. Duurbare Bloedverwanten en Vrienden hebt ook dank voor uwe genegenheid, gedenkt u mijner in uwe gebeden.

Mijn Jezus barmhartigheid.

100 dag. afl.