

O Heer, waarom neemt Gij mij nog zoo klein
van vader en moeder, zij die mij zoo lief had-
den, troost hen omdat er een Engel meer in den
hemel is.

†

DUURBAAR AANDENKEN

van

Sylvain VAN DEN NESTE

zoontje van

JOSEPH en van MARIA VIDTS

geboren te Herzelt, den 4 Juni 1909 en overleden

te Hillegem den 29 September 1918,

Versterkt door de H. H. Sacramenten.

Het was zoo wijs, zoo braaf, zoo minzaam,
De vreugde van ons huis ons hoop en trots
Ach! 't was te lief, te goed voor d'aarde
En 't werd, och 't werd een Engel Gods.

Maar 't minde ons toch zoo teeder
Ons Engelken op aarde, Heer;
O mint het vóór uw troon, zijne ouders,
Zijn broerkens en zusjes niet meer?

Ja 't mint ons, lijk Ge uw Moeder mindet,
Toen zij nog leefde alleen op aard
En gij reeds met Uwe uitverkoren
Ten hemel opgestegen waart.

Het ziet ons liefde, 't ziet ons tranen
Het hoort ons zuchten en gebeên
't Bereidt bij U in rustloos smeeken
Den dag die weer ons ziet bijeen.

Drukk. Ch. Van Borstaël, Herzelt.