

Gelijk het den Heer belijfd heeft, zoo is het geschen.
Gebenedijd zij de naam des Heeren!



BID VOOR DE ZIEL

van

LEO VAN DEN NOORTGATE

weduwnaar van

Leocadia Van den Noortgate

en echtgenoot van

M A R I E B U R Y

geborente Steenhuysen en overleden te Hundelgem, den
15 April 1902, in den ouderdom van 74 jaren, versterft
door al de Rechten onzer Moeder de H. Kerk.

**Lid van de Broederschappen van het H. Hert
en der H. Familie.**

De Heer had hem een goed en deugdzaam erf
geschonken. Zijn geloof was levendig en zijn gedrag
wel geschikt. Ook hij stierf gerust, want die zijne werf
heeft wel gedaan, in de vrees des Heeren heeft geleed
in het opleggen van kwellingen en ziekte, den god
lijken wil niet heeft tegengesproken, zal welvare
zijn uiterste, in zijn sterfuur met zegen vervuld worde
zijn Rechter met blijdschap verwachten en zich ver
heugen bij het naderen der dood, in de hoop zijner
belooning.

JOH. H. GREG.

Vaarwel, geliefde echtgenoote, vaarwel, beminde kin
deren, ik verlaat eene aarde van ellende voor het
van vrede; ik sterf, maar mijne liefde tot u sterft niet.
Gelijk ik u op aarde bemind heb, zal ik u in den Hemel
beminnen.

Bernhartige Jesus, geef hem de eeuwige rust.

(7 j. en 7 quadr. a^o).

Sottegein, dr. Vekeman, opv. Eylebosch en Dupon.