

Bewaart in uw hert het aandenken van uwen goeden vader, en vergeet hem niet in uwe gebeden.

† BID VOOR DE ZIEL

VAN MIJNHEER

Charles Eugeen Vanden Oostende

WEDUWNAAR VAN MW MARIE VERLIEFDE

ECHTGENOOT VAN MW MARIE HORTENSE KESTELYN

Lid der Broederschappen van O. L. V. van Halle en van den H. Rozenkrans, vereerd met het Burgerkruis van 1^e klas en met de Herinneringsmedalie der regeering van Leopold II, geboren te Audenaerde den 14 Januari 1854 en aldaar godvruchtig overleden den 31 Oogst 1921, voorzien van de HH. Sacramenten onzer Moeder de H. Kerk.

Hij was een eerlijk en rechtvaardig man, God vreezende en zich verwijderende van het kwaad, den Heer in alle ootmoedigheid dienende. — Ware en rechtzinnige katholiek, getrouw en onwankelbaar in het geloof. — De goedheid van zijn karakter deed hem liefhebben van allen die hem kenden; en de edele gevoelens zijner ziel, gevoegd bij eene zachte vriendelijkheid, verwierven hem de algemeene achting Ook, is het een troost voor hem, stervende, bij de menschen eenen vlekkeloozen naam achter te laten; want, van al de aardsche goederen, is dat het eenigste welk de dood ons nooit ontrooven kan.

JOB. I, 1. — BOSSUET.

O Maria, mijne allerheiligste Moeder, gij weet het, 't is op U, dat ik het betrouwen mijner eeuwige zaligheid heb gesteld. — O. L. V. van Halle, die ik zoo dikwijls heb bezocht, spreek dan ten beste voor mij bij uwen goddelijken Zoon.

Bemide echtgenoot, duurzame kinderen, nu dat God in zijne goedheid mij tot Hem roept, om in den Hemel eeuwig met Hem te leven, zeg ik u: Vaartwel! Onze scheiding zal niet lang duren; weldra zien wij malkander terug. Wilt mij indachtig zijn in uwe gebeden tot God.

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid!

300 dag. afl.

Bermhertige Jesus, geef hem de eeuwige rust.

7 jaren en 7 quad. afl.