

Geloofd zij Jesus-Christus! Amen.



BID VOOR DE ZIËL

van Dame

Julie VANDEN OOSTENDE,

Echtgenoot van Mijnheer

REMI BRUYNEEL,

geborente Oudenaarde den 8 Mei 1865 en godvruchtig
in den Heer ontslapen te Hevere den 7 Januari 1918,
versterkt door de laatste HH. Sacramenten.

De dood zoekt ten allen tijde en overal slachtoffers,
maar hare slagen vallen nu en dan allerpijnlijkst.
Daarom ook storten wij bittere tranen; niet dat wij
denken dat haar lot te beweenen is; maar wel dat zij
ons is ontnomen. (H. AUG. — H. BERN.)

Zij heeft met eene volkomene onderwerping hare
langdurige ziekte onderstaan, overtuigd dat zij was,
dat er niets aangenamer is aan God, niets zaliger aan
den mensch, dan de verdueligheid in de pijnen, en dat,
zoo wij hier met Christus lijden, wij ons ook met Chris-
tus voor eeuwig zullen verblijden. Daarom zegde zij
dikwijls: Dat Gods wil geschiede. (THOM. A KEMP.)

Duurbare Echtgenoot, verhef uwe oogen ten Hemel,
daar zult gij troost en sterkte vinden.

Lieve kinderen, bemint elkander en eert uwen goe-
den vader al de dagen van zijn leven; volgt mijne voor-
beelden en onthoudt de lessen die ik u gegeven heb.
Welhaast zien wij elkander weder in den Hemel bij
den Heer: daar doet de eeuwige vreugde ons alle leed
vergeten, daar veranderen onze tranen in stroomen
van eeuwig geluk.

Heilig hert van Jesus, wees mijne toevlucht. (300 d.)

R. I. P.