



*Gedenk in uw godvruchtige gebeden
de Ziel van Zaliger*

Antonius van den Ouwelant

echtgenoot van

JOANNA MARIA GOOSSENS

Prefekt der H. Familie.

*geboren te Ulicoten, 3 November 1857,
en overleden te Gr.-Zundert, 6 April 1916.*

Voorzien van de H. H. Sacramenten der Stervenden.

Hij was een goed echtgenoot en vader, innig gehecht aan den dienst van God. Zijn kinderen zullen zijne nagedachtenis in eere houden, want hij heeft hun het voorbeeld van een godsdienstig leven geschonken.

Daarom eert uwen vader en doet wat gij van hem geleerd en ontvangen, gehoord en in hem gezien hebt, en de God des vredes zal met U zijn.

EXOD. 12. PHIL. 4.

Houdt uwe moeder in eere al de dagen haars levens en bemint elkander met broederlijke liefde.

TOB. 4, ROM. 12.

Dierbare echtgenote, wees niet bekommerd. Nu hebt gij wel droefheid, doch ik zal u wederzien en uw hart zal zich verblijden.

JOAN. 16.

JEZUS, MARIA, JOZEF,
ik geef U mijn hart, mijn geest en mijn leven,

JEZUS, MARIA, JOZEF,
staat mij bij in mijn doodstrijd,

JEZUS, MARIA, JOZEF,
laat mij in vrede in uw heilig gezelschap
sterven.

Hij ruste in vrede.

Stoomdrukkerij W. Vorrsselmans, Zundert.