

De zoetste en meest versterkende troost, die
men in zijn stervensuur heeft is van nooit
iemand iets misdaan te hebben,



BID VOOR DE ZIELERUST

aan Zaliger

CORNEEL VANDENPLAS

echtgenoot van Elisabeth Fastenackels

Lid van den Bond van het H. Hart

Voorzitter van den Boerkoozenbond

geboren te St-Jans-Molenbeek, den
22 April 1871, en aldaar godvruchtig
overleden, den 6 Juni 1945,
voorzien van de HH, Sakramenten.

De duurzame overledene was een deugzaam
man. Als overtuigd kristen was hij stipt in 't ver-
vullen zijner plichten. Als echtgenoot en vader
maakte hij zijn huisgenooten gelukkig. Met zorg
waakte hij over zijn huis en zijn brood heeft hij
in ledigheid niet geëten.

Door allen die hem kenden, werd hij geacht
en bemind; ook is zijn gedachtenis in zege bij
God en bij de menschen.

Vaarwel, duurzame echtgenote en kinderen,
de Heer roept mij tot Hem, dat zijn heilige wil
geschiede. Gij weet hoe zeer ik U heb bemind
ik weet ook welke liefde gij voor mij hadt, ver-
geet mij dus niet in uw gebeden.

Heilig Hart van Jezus. ik betrouw op U (300 d. a.)
Zoet Hart van Maria. wees mijn heil (300 d. afl.)

R. I. P.

De dertige Missen zullen volgen.

Druk. P. M. Brussel, Tel, 21,16.63