

Gedenk uwe oversten die u het woord Gods verkondigd hebben; hunnen dood beschouwende, volgt hun geloof na. (Hebr. III)



BID VOOR DE ZIEL

van den eerwaarden Heer

Alfons VAN DEN STEENE

geboren te Erembodegem, den 27 Oogst 1861

Priester gewijd te Gent, den 29 Mei 1885

Opvolgentlijk Onderpastoor te Meulenstede en te Nederbrakel.

Pastoor te Borsbeke, den 18 Maart 1908 aldaar godvruchtig overleden den 28 Oogst 1913.

Voorzien van al de hulpmiddelen onzer Moeder de H. Kerk.

De duurzame overledene dien wij betreuren was een man naar Gods Hêrt. Hij was eenvoudig, voorbeeldig en stichtend voor allen, zijne lippen bewaarden de wijsheid, en uit zijnen mond vloeide het woord der eeuwige waarheid dat tot God leidt. (Malach., 2.7)

Hij was met waar medelijden bekleed, hij was milddadig jegens den behoeftige en zijne goedertigheit en zijne dienstwilligheid verwierven hem vele vrienden. (Ad. Colloss.)

De namen dergenen die de godsvrucht tot mijn hart verspreiden, zullen in mijn Hart geschreven staan en er niet uitgewischt worden!

Jezus aan de gel. Marg. M. Alacoque.

Beminde Parochianen ik dank u voor hetgeen gij voor mij hebt gedaan. Gij weet hoe ik den vrede en de eendracht bemind heb, bewaart vrede en eendracht en vergeet den herder uwer zielen niet

Allerheiligste Hart van Jezus ik vertrouw op u. (300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria weest mijne toevlucht (300 d. afl.)

R. I. P.

Gezusters VERHEGGE, Erembodegem