



Tot zalig aandenken  
van

**CAMILLA-MARIA VANDEN STEEN,**

dochter van

LEOPOLD en Laura BEECKMAN,

geboren te Meerbeke, den 6 Februari 1926 en  
aan de liefde harer ouders ontruikt den  
30 November 1930.

Ik zag op 't veld een lieflijk roosje  
Met bladjes toch zoo frisch en teer ;  
Een windje blaast een enkel poosje  
En 't klein bloemke is niet meer.

Zoo ook Camilla zag men prijken,  
Een engeltje ja was zij gelijk ;  
Een engel kwam, nam zijns gelijken,  
En bracht haar ver van 't aardsche slijk.

Ben ik van U zoo ras verdwenen  
O brave Ouders, lief en goed,  
Ik ben niet dood, ik ga maar henen  
Bij 't lieve Kindje, Jesus zoet.

Dit Kindje zal mij alles geven,  
Zijn hartje open 't allen tijd,  
Zal U na 't goed en deugdzaam leven  
Ook schenken d' eeuw'ge zaligheid.

---

*Drukk. Beeckmans-Van Der Taelen, Ninove.*