

Gelukkig en voorzichtig, die tracht te leven gelijk hij  
wenscht te sterven. Navolg. v. Kristus.

† ZALIGE GEDACHTENIS †

van Mijnheer

Remi Van Der Aspoilden

Echtgenoot van Mevrouw

ALPHONSINE FOUBERT

Geboren te ELST, den 15 Januari 1890, en  
aldaar godvruchtig overleden, den 27 Februari 1937  
gesterkt door de Troostmiddelen Onzer Moeder de H. Kerk  
Hij was lid der Christene Genootschappen der Parochie  
en van den Oud-Strijdersbond uit den Oorlog 1914-1918



Door eene kortstondige ziekte overvallen, is hij uit het  
leven weggerukt, doch met volle overgeving aan Gods  
Wil heeft hij zijn lijden doorstaan, overtuigd dat zoo  
wij met Christus lijden, wij met Hem zullen verheerlijkt  
worden.

Gelukkig de mensch die den weg der boozen niet is  
ingegaan, maar die al zijn behagen gesteld heeft in het  
volbrengen van Gods geboden.

Vol van geloof en betrouwen in den Heer, is hij in  
vrede gestorven.

Bemide *Echtgenoot*, duurzame *Zoon*, *Moeder*, *Broeder*  
en *Zuster*, dank voor uwe toewijding en zorgen Het is  
pijnlijk van u te moeten scheiden, maar het leven is zoo  
broos en vergankelijk. Het geschiede zooals het den Heer  
belieft: Blijft vereenigd door den geest van liefde en vrede  
en weest getroost door de hoop dat we later in den hemel  
zullen vereenigd zijn. Het eenige wat ik u verzoek zijn  
geene droeve tranen maar een vurig gebed.

Akte van Geloof, Hoop en Liefde. 7j. 7 q. afl.

Zoet Hart van Maria wees mijne zaligheid. 300 d.afl

.....  
Marcel Van Nedervele — Elst.