

De roeping tot het religieus leven is, na het
Doopsel de grootste gratie die God aan eene ziel
kan schenken. H. M. Magd. Pazz.



BID VOOR DE ZIEL

VAN ZUSTER

G A R O L I N A

in de wereld

Maria Carolina VANDER BRACHT,

geboren te Michelbeke den 9 Juni 1810,
getreden in 't klooster der Zwarte Zusters,
te Audenaarde den 2 Juli 1844,
gekleed den 16 April 1845,
geprofest den 10 Julij 1846,

haar vijftigjarig Jubelfeest vierend den 9 Julij 1901,
overleden te Audenaarde den 16 April 1902.

—
Jesus-Christus heeft beloofd dat een glas
water in zijnen naam gegeven, niet zonder
beloening zal blijven. Hoe zou hij dan zonder
overvloedige beloening laten zooveel deugden,
zooveel liefde werken zooveel versterkingen,
zooveel gebeden en geestelijke lezingen welke
zij gedurende meer dan eene halve eeuw
dagelijks geoefend heeft! H. Alph.

Zieh aanzieude als de dienares van alle
zieken, was zij gewoon hunne walgelijkste
kwalen te verzorgen en ze in het nusterste door
vurige gebeden en vermaningen bij te staan;
en in die bedieningen leverde zij voorbeelden
van wonderbare verduldigheid, onverbre-
kelijke sterkte en heldhantige liefde.

Brev. Vita — S. Camilli
Zoet Hert van Maria wees mijne zaligheid,
(300 dagen aflaat)

Oud, drukk. Marie Vande Mergel, Kasteelstr.