

De rechtvaardige leeft van het geloof. (Rom.)



ZALIGE GEDACHTENIS

van Mevrouw

PRUDENCE VANDER BRACHT

echtgenoot van Mijnheer

BENOIT DE CROO

geboren te Erwetegem, den 8 November 1862 en er
godvruchtig overleden, den 3 Juli 1942,

versterkt door de H. H. Sacramenten.

Zij was lid van al de godvruchtige Genootschappen der
parochie.

■-----■
Wat is het zoet te sterven, als men wel geleefd heeft.

In den eenvoud des harten heeft zij blijmoedig alles
opgeofferd: haar gebed, werk en lijden. Haar diepe
godsvrucht was de uitstraling van haar onwankelbaar
geloof.

Onverschillig voor wereldsch vermaak en ijdelheid,
vond zij haar voldoening in het trouw volbrengen van
haar dagelijkschen plicht in het huiselijk leven.

De rechtvaardige zal als een palmboom bloeien, ge-
plant in de woning van den Heer. Gelukkig de kristen
van wie men dat mag getuigen. Zulke kristen vindt
troost en opbeuring in dit tranendal, licht en sterkte op
het donkere en lastige pad van 't leven.

Beminde Echtgenoot en Kinderen, wat is het opbeu-
rend, echt kristelijk te leven. 't Is daarom mijn liefde-
wensch dat gij steeds ware vreugde moget genieten in
zulk een leven, als voorbereiding tot het eeuwig geluk.
Bidt veel voor mij te zamen met gansch de familie, Tot
eeuwig weerzien.

H. Hart van Jezus, onze vrede en onze verzoening
ontferm u onzer.

R. I. P.

Druk. C. Melckebek-D'Hollander, Sottegem