

De beste voorbereiding tot de dood, is eene  
volkomene onderwerping aan den wille Gods.

H. VINC.



BID VOOR DE ZIEL

VAN MIJNHEER

CHARLES MARIE EUGENE

VAN DER BEKEN

ZOON VAN

Leon en Mevrouw Cesarine SAEY

*geboren te Beirlegem den 4 April 1881*

*en zacht in den Heer ontslapen*

*te Ste-Maria-Laethem, den 26 Mei 1916*

versterkt door de laatste III. Sacramenten.

Hij was ongeveinsd, rechtzinnig en zachtmoedig  
van herte; medelijdend met den noodlijdende, en  
dienstveerdig jegens iedereen; ook zal zijn aan-  
denken in zegening blijven. H. HIER.

De liefdadigheid zijner inborst verwierf hem vele  
vrienden, en de edele gevoelens van zijn hert,  
gepaard met eene groote spraakzaamheid, hadden  
hem de gunst van allen gewonnen. H. JOAN. DAM.

Zijne kwaal bleef ongeneesbaar, doch nooit  
opende hij den mond om te klagen, en tot het  
einde toe verdroeg hij verduelig zijn lijden....  
stichtend en zacht was zijn atsterven. H. ALF.

Duurbare Vader, Broeder en Zusters, het afscheid  
is bitter geweest!... dank voor uwe innige liefde  
en teedere zorgen... Dat God er u over loone, dat  
Hij uw troost en sterkte zij!... Bidt voor mij, ik zal  
met u en voor u bidden, opdat wij malkanders  
mogen wederzien in den Hemel.

Mijn Jesus, bermhertigheid! (100 dagen aflaat.)

**R. I. P.**