

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS.



**Bid voor de ziel**

van

**Clemence VANDER BEKEN**

weduwe in eerste huwelijk van

**KAMIEL SADONES**

en in tweede huwelijk van

**VENANTIUS HOEBEKE**

geboren te Nederbrakel den 9 Mei 1860.

en er godvruchtig overleden den 15 Mei 1941,  
versterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.

Zij was eene deugdzaame vrouw, bezield met een levendig geloof; zij beminde teederlijk haren God en haren naaste als haarzelven om God.

Zij heeft de wegen van haar huis gade geslagen en haar brood in ledigheid niet geëten, met veel moed heeft zij gewerkt om haar talrijk kroost groot te brengen en in alle moeilijkheden van het leven stelde zij haar betrouwen op het gebed.

Wie in de godsvrucht tot Maria zal volhard hebben, zal onder het getal der uitverkorenen gerekend worden.

Beminde Kinderen, Kleinkinderen en Achterkleinkinderen, ik verlaat u met het duurzaam aandenken uwer genegenheid en liefderijke zorgen; ik heb u de vrees des Heeren ingeprent, vergeet mijn lessen niet en de God des vredes zal met u zijn. Weest mij in-dachtig in uw gebeden. Tot weerziens in den hemel.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

(300 d. aß.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

(300 d. aß.)

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt.