

Gij spaart den grijsaard, Heer, in smerten diep ellendig
En treft de jonge maagd die blij en hoopvol leeft!...
Uw Wil geschiede, o God, uw wijsheid is onendig,
't Is uw Voorzienigheid die 't zoo geregeld heeft.



BID VOOR DE ZIEL

van Mejuffer

LOUISE VAN DER BEKEN

dochter van

Petrus en Hortensia Detemmerman

geboren te Nederbrakel, den 24 November 1899 en
er godvruchtig overleden den 20 November 1924.

Voorzien van de H.H. Sacramenten.

—♦♦♦—
't Zijn geen blijde lentebloemen
Bij 't ontwaken der natuur,
't Zijn de stille winterrozen
Van het treurig avonduur,
Die voor mij ontloken :
Vóór mijn tijd gebroken,
Als een afgesloofde grijsaard
Strompel ik naar 't somber graf:
Hijgend, uitgeput en krachtloos
Leg 'k den last des levens af.

Jezus, 'k heb mijn jeugdig leven
Edelmoedig U gegeven :
Neem het, uit bermhertigheid,
In uw zalige eeuwigheid.

Moed en betrouwen, beminde Ouders, Broeders
en Zusters! Ik ga van deze wereld eerder dan gij:
dat uwe gebeden en bijzonderlijk uwe vurige
Communien mij in 't eeuwig Geluk binnenleiden.

Zoet Hert van Jezus, maak dat ik U altijd meer
en meer beminne. *(300 dag afl)*

Zoet Hert van Maria, wees mijne zali-heid.

(300 d afl.)

Rust In Peis.

Nederbrakel. Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert