

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS. Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Nathalie VAN DER BEKEN

weduwe van Mijnheer

JACOBUS BLOCKX

geboren te Nederbrakel den 26 Januari 1866
en aldaar godvruchtig overleden den 14 Oktober 1933.
Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

Zij was waarlijk goed, gematigd en geregeld in hare levenswijze, de steun en den troost van allen die haar omringden. Zij morde geenzins tegen God omdat Hij haar beproefde; met verdueligheid heeft zij geleden, vol betrouwen op God is zij gestorven.

Zalig de mensch, die den raad der boozen niet volgt, en in den grooten strijd de weg der zondaren niet inslaat.

Wij moeten door vele smarten heen het rijk Gods ingaan... de dood is de weg tot het leven; zalig de mensch die God bereid zal vinden wanneer Hij rekening komt vragen.

Bemide kinderen, kleinkinderen en bloedverwanten dat de vrede des Heeren, waarin ik getreden ben u vertrooste over mijne dood, dient getrouwelijk den Heer, doe al wat Hem aangenaam is, weest niet bedroefd gelijk deze die geen hoop hebben; allen die in Jezus ontslapen zijn, zullen met Hem verrijzen. Een laatste gunst vraag ik u: Vergeet mij niet in uwe gebeden

Mijn Jezus barmhartigheid.

300 d. afl.

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt.