

Geloofd zij Jesus-Christus. Amen.

Zijn dood zal beweend worden door het volk en zijn aandenken zal gezegend worden. (I Mach. 2. 3.)

† ZALIG AANDENKEN aan den Eerwaarden Heer

FRANS - ERNEST VAN DER BIEST

geboren te Erpe den 6 Februari 1894. Priester gewijd te Gent den 14 Juni 1924, Subregent in het College te Dendermonde 1924, Onderpastoor te Kruibeke 1927, en sedert 12 December 1930. Onderpastoor te Gentbrugge, St Eligius: zeer godvruchtig overleden te Aalst den 12 Augustus 1943, versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

OORLOGSVRIJWILLIGER 1914 - 1918.

Hij was een brave, godsvruchtige en deugdzaame priester die zich gansch heeft gewijd aan het heil der zielen. Zijn rechtschapen gemoed, zijn goehartigheid, zijn rechtzinnig en gedienschtig karakter wonnen hem de genegenheid van allen die met hem omgingen: ook telde hij vele vrienden en werd hij onder de priesters hooggeschat.

Overal waar hij zijn priesterlijke bediening uitoefende was hij waakzaam over zijn volk, onvermoeibaar in het verkondigen van Gods woord, en het toedienen der H. Sacramenten. Zieken en stervende wist hij met liefde bij te staan, bedroefden te troosten en voor velen was hij een wijze raadsman.

Hij had een groote godsvrucht tot het H. Hart van Jesus, en werkte daarom als Bestuurder van den mannenbond van het H. Hart, tot verspreiden der godsvrucht van het H. Hart, en heeft zijnen Bond tot hoogen bloei gebracht.

Omdat Hij Gode aangenaam was, werd Hij door eene zware en pijnlijke ziekte beproefd, doch met engelachtig geduld en met moed, heeft hij al het lijden verdragen, overtuigd dat al wie met Christus lijdt met Hem verheerlijkt wordt.

Dierbare Moeder, Broeders, Zusters en Bloedverwanten, vroegtijdig roept God mij tot Hem, doch ik sterf gerust in de zoete overtuiging van den volbrachten plicht. Hebt allen dank voor uwe genegenheid, en bijzonder: Gij mijne Zuster ROSA, heb dank voor de trouwe en de liefdevolle zorgen mij gedurende mijne ziekte gewijd. Troost u, want bij God worden wij allen terug verenigd. Dierbare Medebroeders in het H. Priesterschap, weest mij indachtig aan het Altaar des Heeren. En gij allen, mijne vrienden, weest mij indachtig in uwe gebeden.

Heilig Hart van Jesus, ik heb betrouwen op U. (300 d. afl.)

Maria, Koningin der Priesters, bid voor ons. (300 d. afl.)

Uitg. Edg. Noël, Erpe.