



De zoetste troost die men in het graf meedraagt is de overtuiging dat men altijd voor God geleefd heeft in de eenvoudigheid des harten en in de beoefening van de deugd.

Onze lieve en betreurde moeder is tot haar Schep- per teruggeroepen!... God we danken U omdat ge ons zo 'n diep deugdzame moeder hebt gegeven.

Stil, eenvoudig en behulpzaam, maar diep gelo- vig en zeer godvruchtig heeft ze voor God geleefd en naar Hem haar kinderen opgevoed, daarenbo- ven heeft ze de voldoening gehad een kind volle- dig aan de dienst van O. L. Heer te mogen schenken.

Zacht en stil is ze van deze wereld naar de He- mel heengegaan, zoals ze altijd geleefd heeft. Nu zal ze mogen de beloning ontvangen van haar zeer verdienstelijk leven.

Vaartwel geliefde kinderen, kleinkinderen, bloed- verwanten en vrienden, hebt dank voor uw gene- genheid en voor uw zorgen. Bidt nu allen voor mij, vooral gij mijn Godgewijde dochter; eens zijn we allen weer bij God verenigd in Zijn eeuwig Rijk.

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen op U.

300 d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid, 300 d. afl.