



† ZALIGE GEDACHTENIS †

van

## MOEDER HONORINE

in de wereld

**Juffer Marie-Eugenie VAN DER BIEST**

Geboren te Schendelbeke den 7 Mei 1867  
In 't klooster getreden te Oubrakel den 26 Mei 1902  
Gekleed den 2 September 1902  
Geprofest den 22 September 1903  
Zeer godvruchtig overleden te

Opbrakel den 7 Januari 1940

Versterkt door de H. H. Sakramenten.

\*\*\*\*\*

De Heer heeft haar beproefd, gelijk het goud in het vuur, door de pijnen eener zware ziekte; zij heeft ze aanvaard als een brandoffer, groot zal hare belooning zijn in den hemel.

De dierbare overledene was een voorbeeldige kloosterlinge: stipt in 't naleven van al de verplichtingen van haar H. Regel eenvoudig, zachtmoedig, vredelievend, werkzaam en steeds bezorgd om het welzijn van hare medezusters en haar klooster, in verheven vergeten van zich zelf, dan ook, als een pijnlijke ziekte hare lichaamskrachten ondermijnde. Waar MOEDER HONORINE doorging als Overste, daar was 't een hemeltje voor hare onderdanen; ook zal hare gedachtenis in eere blijven bij al deze die haar kenden vooral bij de zusters van haar geliefd klooster te Elst waar zij vele jaren vertoefde.

Eerwaarde Oversten, Dierbare Medezusters en Familieleden, dank om de genegenheid die gij mij toedroegt en om de zorgen waarmede gij mij omringdet in mijne ziekte. Bidt voor mij en tot wederziens in den Hemel.

Zoet Hart van Jezus wees mijn liefde. 300 d. afl.

Zoet Hart van Maria wees mijn zaligheid. 300 d. afl.