

De vreugde onzer harten is uitgedoofd! want zij die het geluk was van ons leven is verdwenen.

† BID VOOR DE ZIEL VAN MEVROUW †

## Stephanie VAN DER BIEST

echtgenoot van Mijnheer JOSEPH DE BRUCKER

*geboren te Woubrechtgem, op 22 Decembar 1872 en*

*aldaar godvruchtig overleden op 1 Juli 1941;*

*versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden*

Lid van het genootschap der christene vrouwen.

De zoetste vertroosting die men mededraagt in het graf, is de overtuiging, als eene onberispelijke echtgenoot, eene teedere en toegenegene moeder te hebben geleefd en aan zijne kinderen duurzame lessen en christene deugden ten erdeel te laten.

De duurzame overledene was een liefdevolle echtgenoot en zorgvuldige moeder, maakte het geluk uit harer familie en waakte nauwkeurig over den omgang van haar huis. Zij bracht hare kinderen op in den vrees des Heeren en plantte in hun hart de liefde tot God en zijne Kerk. Steeds ging zij hen voor op den weg van deugd en godsdienstigheid.

God had ze ons gegeven tot ons geluk: Hij vraagt ze ons weder. Met gebroken hart doch met kristene gelatenheid zeggen wij: o Heer Uw wil geschiede op aarde als in den Hemel.

Zij was eene deugdzaam vrouw, wandelde in de vrees des Heeren en week af van het kwaad: daarom werd zij bemind van God en de menschen en hare gedachtenis blijft in zegen.

Teergeliefde Echtgenoot, Kinderen, Broeders en Familieleden droogt uw tranen af. Van uit den hemel blijf ik u beminnen en bewaken. Kinderen bemint uwen Vader al de dagen van zijn leven, blijft standvastig in de deugd; volhardt in de liefde jegens elkander, hebt God altijd in uwe gedachten en wees mij indachtig in uwe gebeden en Hellige Communiën.