

Leeft zoo gelijk gij begeert te sterven, want de dood komt als men er 't minste aan denkt.



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

MIJNHEER

# Joannes-Carolus Vander Borgh

WEDUWNAAR VAN MEVROUW

JULIANA-PHILOMENA VAN VAERENBERGH

ECHTGENOOT VAN MEVROUW

ANTONIA-LUDOVICA MARISSENS

Lid van het Broederschap der H. Barbara,

van de Voortplanting des Geloofs,

en van verschillende Maatschappijen,

*geboren te Ste-Katharina-Lombeek, den 27 November 1859 en schiekelijk overleden te St-Martens-Bodeghem, den 20 December 1931, voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden.*

Moet het niet gezegd, dat eene zalige dood sterven een triomf is? Het leven immers is een strijd; een strijd tusschen het goed en het kwaad; en eene eeuwige belooning staat hem te wachten die tegen het kwaad gericht vol iever voor het goede geleefd heeft.

Van iedereen werd hij geacht omdat hij deugzaam was en God vreesde. Hij deed het goed alle dagen zijns levens, sloeg acht op den handel van zijn huis; hij at zijn brood in ledigheid niet en opende zijne hand voor den arme.

Dierbare Echtgenoot en Kinderen: een felle troost was voor mij uwe liefde in mijne pijnlijke ziekte; van harte dank voor al uwe teedere zorgen. Kinderen, gaat voort met moeder en elkander te beminnen gelijk gij mij bemind hebt. Blijft mij in-dachtig in uwe gebeden tot wij eens samen in den hemel zijn.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

300 d. aflat.

St-Martens-Bodeghem, Evarist Hellinckx.