

Al wie Maria vereert vergadert schatten voor het
eeuwig leven. H. Anselmus.



Godvruchtige gedachtenis

van Juffrouw

CLEMENCE VAN DER BRUGGEN

dochter van wijlen

LEO en MELANIE DOCLO

geboren te Oprakel de 1 December 1859, en er
godvruchtig overleden de 10 December 1949.

Zij was lid van de derde Orde van de Confrerie van
het H. Hart en van de Congregatie van O. L. Vrouw



O dood! o groot geheim des doods, hoewel leert
gij ons wat wij hier op aarde zijn; het is geschied
zoals het den Heer liefde; de naam des Heren zij
gebenedijdt.

Zij was goedhartig, gediensig, liefdallig onge-
veinsd en van jongs af in de deugd geoefend. Zij
was van iedereen geacht voor haar godsvrucht, haar
liefde en teerhartigheid.

O wat is het sterven zacht als men standvastig
volhard heeft in de godsvrucht tot het H. Hart van
Maria; Zalig zij die de gunst van Maria genieten,
want de H. Maagd voert haar dienaars ten hemel.

Wees gedankt, lieve broeder, beste zuster en duur-
bare familie voor al uw zorgen en uw liefde. Ver-
dwijn ik uit uw midden, 't is om bij den Goeden God te
gaan leven; weent dus niet over mij als over een dode;
ik zal u beminnen in den Hemel gelijk ik u op aar-
de heb bemind; intusschen beveel ik mij in uw ge-
beden.

Mijn Jezus, barmhartigheid! 100 dagen afl.

Nederbrakel Druk. Ww O. Surdiacourt