

Aan uw gelovigen, o Heer wordt het leven niet ontnomen, het wordt in een beter verwisseld.



**Gedenk in uw gebeden de Ziel**

van

**JEAN VAN DER BRUGGEN**

echtgenoot van

**DENISE GOSSEYE**

geboren te Nederbrakel. de 24 Februari 1931 en  
godvruchtig overleden te Oudenaarde de 21 Juni 1950.  
Voorzien van de H. H. Sakramenten der stervenden.



Hij was een goede jonge man, beziel met de grootste toewijding en zorgen voor zijn gezin. Spijtig voorwaar toch zoo vroeg aan de zijnen ontrukkt te worden, wijl de toekomst voor dit jonge gezin nog zoo breed openlag. Maar 't is Gods werk en de werken van den Heer zijn wonderbaar. Aanbidden we God in zijn ondoorgrondbare raadsbesluiten en bidden we deemoedig: Uw wil o Heer geschiede op aarde als in den Hemel.

Dierbare Echtgenote, ons huwelijksgeluk is van korten duur geweest, doch zoek uw troost bij God, de Gever van alle Goed; Hij zal voor U zorgen; draag zorg voor ons klein kindje, kweek het op in eer en deugd, opdat het later uw troost en bijstand worde.

Welbeminte Ouders, ik dank U voor uwe liefde en zorgen aan mij besteed. Bid voor mij; Tot weerziens in den Hemel.

Mijn Jezus barmhartigheid,

De 4 akten a. u. b.

---

Nederbrakel Druk. Wwe O, Surdiacourt.