

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS! Amen.



Bid voor de ziel

van Mijnheer

Jozef VAN DER BRUGGEN

echtgenoot van Mevrouw

YVONNE FLAMÉE

geboren te Nederbrakel, den 4 April 1905,
en er godvruchtig overleden, den 16 Februari 1938,
gesterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.
Hij was lid van den Bond van het H. Hart.

Gelijk de bloem uit de aarde opschiet, ontluikt en verwelkt, zoo verschijnt ook de mensch op deze aarde, om door den dood weer spoedig te verdwijnen.

Gelukkig daarom de mensch die de beteekenis van het leven hier op aarde begriipt en die beseft dat de mensch geschapen is om in dit leven God te dienen en hiernamaals eeuwiglijk Hem te aanschouwen in den Hemel.

Vele droeve dagen en donkere nachten heeft de duurzame overledene gekend; met voorbeeldige verduhdigheid heeft hij de smartelijkste beproevingen en de pijnen eener langdurige ziekte uitgestaan. — Ook aanvaardde hij den dood met volkomene onderwerping aan den H. Wil van God en met een vurig verlangen naar een beter leven.

Duurbare echtgenoote, aan U laat ik de zorg voor de kristelijke opvoeding onzer kinderen. In uw moeilijkheden en in de vele aanlokkingen naar een zelfzuchtig en wellustig leven, denkt dikwijls aan de korthed en den ernst van het leven. Leef voor onze kinderen, zoek troost in den godsdienst en gij zult een gelukkig en verdienstelijk leven hebben.

Bid met onze kinderkens veel voor mij.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. (7 j & 7 quadr.)

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt.