

Geloofd zij Jezus-Christus. --- Amen.



ZALIGE GEDACHTENIS

VAN MEJUFPER

MARIA VANDERBRUGGEN

DOCHTER VAN MIJNHEER

Remi en van Mevrouw Florence De Vos

geboren te Nederbrakel,
den 27 Januari 1892, aldaar godvruchtig overleden
den 4 December 1933.

Zij was Lid van de Congregatie van O.L. Vrouw

Hoe gelukkig en verstandig is hij die in het leven zoodanig poogt te zijn, als hij wenscht bevonden te worden bij den dood. (Thomas a Kemp. 22-2) - Al wordt de rechtvaardige met den dood verrast, hij zal in de eeuwige rust wezen,

Van hare kindsheid af heeft zij God gevreesd en zijne geboden onderhouden ; zij heeft het voorbeeld gegeven van een levendig geloof en eene ongeveinsde godvruchtigheid.

O Heer, ik heb veel en lang geleden in mijn lichaam, maar in mijne ziel de vreugde gevoeld, ze te verdragen uit liefde tot U : Wie met Jesus wil heerschen moet met Jesus het kruis dragen.

Zij was uw kind, o Maria, toon dat gij hare Moeder zijt.
H. Aug.

Beminde Broeders en Zusters, aan zulk spoedig einde verwachtten wij ons niet ; gelijk het den Heer behaagde zoo is het geschied : de naam des Heeren zij gebenedijd. Ik dank U voor uwe genegenheid ; troost U, onze scheiding zal niet blijven duren, wij zullen elkander wederzien in den Hemel ; vergeet mij niet in uwe gebeden.

Zoet Hert van Maria, wees mijne liefde. 300 d. afl.

Druk. Frans De Geeter-Radys, Nederbrakel.