

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS I Amen.



Al de dagen van haar langen levensloop waren ononderbroken bezorgdheid, liefderijke toewijding aan t'geluk, de christene opvoeding van hare talrijke kinderen. — Zij kende dagen van lijdén en vermoeienissen maar t'gedacht aan hare dierbare kinderen maakte alle leed en lasten dragelijk.

Zij was bemind van God en de menschen en bij hare kinderen zal zij in zegening blijven.

Tob. XIV

En wat zoete vertroosting voor haar, in het uur der dood te mogen denken, dat zij behoorlijk al hare plichten heeft volbracht, steeds door woord en voorbeeld, allen het pad der deugd is voorgegaan, en sterft, bijgestaan door allen godsdienstigen troost.

Beminde Kinderen God roept mij bij vader — vergeet ons niet; alles is voor u geweest; leven en lijdén. — Houdt de wet Gods in uwen levenswandel hoog. Bemint en steunt elkander, en blijft mij indachtig in uwe gebeden. — Dit is mijn laatste verzuchting.

Zoet Hart van Maria wees mijne zaligheid.  
300 dagen afaat.

Jezus, Maria Jozef, dat hare ziel in vrede ruste  
100 dagen afaat.