

Kostelijk is de dood der rechtvaardigen in de
oogen van God. Ps. 115.

BID VOOR † DE ZIEL
van Mijnheer

REMI VAN DER BRUGGEN

weduwnaar van Mevrouw

FLORENCE DE VOS

geboren te Nederbrakel, den 24 October 1851
en aldaar godvruchtig in den Heer ontslapen
den 4 October 1923

Voorzien van de H. H. Sacramenten der stervenden.

Lid van het genootschap van den H. Franciscus-
Xaverius en van den bond van het H. Hart van Jezus.

Van jongs af heeft Hij het pad der deugd bewan-
deld. Hij was godsdienstig in den grond van het
hart, hij vreesde niet opentlijk voor iedereen zijne
kristene gevoelens te belijden.

Hij heeft den goeden strijd gestreden, ook zal
eene onsterfelijke kroon Hem in den Hemel ge-
schonken worden.

Ieverig lid van het Genootschap van den H. Fran-
ciscus woonde Hij standvastig de vergadering bij,
en maandelijks zag men hem met de leden van den
bond van het H. Hart nederknielen aan de tafel
des Heeren.

Heer groote pijnen heb ik geleden in mijn lichaam
maar ik heb ze met vreugde verdragen uit liefde
tot U. (Mach. 6. 30.)

Mijne Kinderen, grooten troost hebt gij mij ge-
schonken binst mijne krankheid. Als engelen van
liefde stondet Gij nacht en dag aan mijn bedspoude.
God zal U loonen want aan de kinderen die hunne
ouders eeren heeft Hij een lang en gelukkig leven
beloofd en hiernamaals het eeuwig leven.

Bemide Kinderen, Broeders, Zusters en Bloed-
verwanten, vaartwel, bidt voor mij.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (100 d afd)
H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U. (300 d. a.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. We O. Van Nieuwenhove