

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS! Amen.



Bid voor de ziel

van

Remi VAN DER BRUGGEN

echtgenoot van

Maria-Clara DE VLEESCHAUWER

geboren te Nederbrakel, den 23 December 1897. en
er godvruchtig overleden, den 26 Juni 1942.

Voorzien van de H. H. Sakramenten der stervenden.

Gewezen Bestuurslid van het Gewestelijk Kristen
Vakverbond.

Zijn kort maar werkzaam leven heeft hij gesteld
in het teeken van den arbeid en in den dienst van
zijn volk.

Niet met woorden doet men den arbeid eer aan,
maar met rusteloos werken voor vrouw en kinderen
zoals de duurzame overledene het gedaan heeft, bij
dage of bij nachte, meestal diep onder den grond
terwijl andere rust mochten nemen of konden genie-
ten van Gods heerlijke zon, haar licht en haar
warmte.

Hij viel als slachtoffer van zijn beroep. Zijn lange
pijnlike ziekte heeft hij voorbeeldig doorstaan, zon-
der klagen of morren, de troostelijke woorden van
den H. Augustinus indachtig: "De verduldigheid in
het lijden is een onuitputbare bron van genade, het
zekerste teeken van zaligheid en de rechtste weg
naar den Hemel.

Nooit heeft men uit zijn mond gehoord dan woor-
den van kloekheid, openhartigheid en waarheid; het
was een sterke en oprechte ziel wiens zinspreuk was:
weldoen en laten zeggen. (H. Hier.)

Duurbare Echtgenoot. heb goeden med. de Heer
zal u in uw verlatenheid troosten en helpen. Gelief-
de kinderen eert uwe moeder altijd denkt dikwijls
aan vader en bidt veel voor hem.

De vier akten.

(12 j. af)

Nederbrakel, Druk. Wwe. O Surdiacourt