

Hoe gelukkig die allengkens en van verre het uur
der dood zien naderen, zij kunnen zich bereiden om
heilig te sterven.

H. Franc. van Sal.



BID VOOR DE ZIEL

van

Irma Valentina VAN DER CAPELLEN

echtgenoot van

Camiel Van Helleputte

geboren te Ste Maria-Lierde 16 Februari 1892, en
aldaar godvruchtig overleden den 12 Juli 1926,
versterkt door de H. Sacramenten der stervenden.



Zij heeft ellendige maanden en droeve nachten
doorgebracht

Job

Toch bleef zij verduuldig in haar lijden, overtuigd
van deze waarheid dat, indien wij met Christus lij-
den, wij ook met Hem zullen verheerlijkt worden.

Rom. VIII.

Om martelaar te zijn, is er noch zwaard noch vuur
noodig, het is genoeg verduuldig te lijden H. Greg.

Geliefde Echtgenoot, duurbaar Kind, beminde
Bloedverwanten, ik verlaat zoo vroegtijdig deze
aarde, waar ik zooveel geleden heb, vaartwel, troost
U, onze scheiding is slechts tijdelijk, in den hemel,
hoop ik, zullen wij eens voor eeuwig vereenigd wor-
den. Hebt dank voor de teedere zorgen die Gij ge-
durende mijne langdurige ziekte voor mij gehad
hebt en weest mij indachtig in uwe gebeden.

Jezus, Maria en Joseph, staat mij bij in mijnen
doodstrijd.

100 dag afl

R. I. P.

Sottegem, dr. L. Vekeman, opv. Haegeman-Cousy.