

Geloofd zij Jesus-Christus ! Amen !



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Marie-Juliette Van Der Capellen

echtgenoot van Mijnheer

Emiel Van Wayenberg,

geboren te Ste Maria-Lierde, den 13 Juli 1885, en
aldaar godvruchtig overleden den 17 Oktober 1935,
versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden

De vreugde van ons hart is verdwenen, onze
voldoening is in bitterheid veranderd, ons huiselijk
geluk gestoord, een zwaar leed is ons overgekomen:
doch, gelaten in zijn H. Wil, onderwerpen
wij ons in alle ootmoedigheid aan 's Heeren
besluiten.

Van jongs af heeft zij den rechten weg bewan-
deld. Op hare wegen was zij den Heer indachtig en
Hij heeft al hare voetstappen geleid. Zij bracht hare
kinderen op in de vrees des Heeren en plantte
vroegtijdig in hun hart de liefde tot God en zijne
Kerk. Steeds ging zij hen voor op den weg van
deugd en godsdienstigheid.

Ook in het lijden was zij een voorbeeld voor allen
die haar bezochten. In geest van geloof en met
onderwerping aan Gods H. Wil heeft zij de smarten
van haar pijnlijke ziekte gedragen. Daarom zal zij
bij God verheerlijkt worden.

Duurbare Echtgenoot, Kinderen en Bloedver-
wanten, ik verlaat dit tranendal met een dankbaar
aandenken aan uwe genegenheid en liefderijke
zorgen. Stort op mijn graf geen nuttelooze tranen,
maar brengt er uw gebeden en 't offer van uw deug-
den en goede werken.

Barmhartige Jesus, geef haar de eeuwige rust !

7 jaar 7 quadr. afl.

Druk Valère Lafort, Maria-Lierde. — B. 23642.