

Welzalig is de sterveling  
Die nooit de kwade wegen ging,  
Maar die zijn leven, dag en nacht,  
Gods wet bewaard heeft en betracht.

† **BID VOOR DE ZIEL VAN** †  
**ALBERT VAN DER GLEYEN**

*zoon van*

**François en Leonie Van der Stichelen**

*Geboren te Erwetegem den 23 Juni 1898, en er  
godoruchtig overleden den 11 Mei 1919*

*versterkt door de HH. Sacramenten der Stervenden*

*Hij was hoofdman van 't genootschap der Xaverianen*

Deze brave jongeling, te vroeg helaas aan de liefde zijner naastbestaanden ontrukkt, was een toonbeeld van rechtschapenheid; openhartig, zachtmoedig, oprecht christelijk: nooit heeft de booze wereld voor hem eenige aantrekkelijkheid gehad; in den deugdzaam familiekring bij vader en moeder vond hij zijn genoeg en vermaak.

Getrokken door het voorbeeld zijner ouders ging hij geerne ter kerke; hij bad met diepe godsvrucht en stichtte zijn evenmensch door zijn voorbeeld.

Met eene voorbeeldige onderwerping aan Gods heilige wil, met een christelijke standvastigheid heeft hij zijn pijnen verdragen; ja, vol van geloof in 't woord des Heeren heeft hij de hoop gekoesterd dat de barmhertige Zaligmaker hem zou beloonen in d' eeuwigheid voor de beproeving en het lijden van dit leven.

Beste Ouders, Broeders, Zusters en Familie, we zagen malkander toch zoo geerne: het scheiden, voorzeker valt zeer hard: doch weest niet ongetroost, Gods wil is geschied, ik zal Hem daarboven smeecken dat Hij uw onderwerping beloone.

*H. Hert van Jesus ons toekome u w rijk.*

*Xaverianen bidt de 4 akten voor uw Hoofdman,*

*Dr. Th. De Keyser & Schautteet Soltegem,*