

Dient den Heer met vreugde ; komt voor zijn aan-
schijn met blij gezang. Ps XCIX, 2.



BID VOOR DE ZIEL

VAN MIJNHEER

FLORIMOND VANDERCLEYEN

ECHTGENOOT VAN

Mevrouw EMMA DE VOS

*Zanger in S^{te} Walburga sedert 1898,
Schatbewaarder van S^t Vincentius à Paulo-
genootschap en lid van alle Broederschappen,*

geboren te Audenaarde den 29 Juli 1859
en er godvruchtig overleden den 11 April 1921
voorzien van de HH. Sakramenten.



O God ! Gij weet hoe 'k steeds, met onvermoeide tong,
De heiligheid en lof van uwen Naam bezong ;
't Mijn lust en leven was, als offerbeden rezen
Den Priester ten allen tijd getrouw ter zij te wezen.
Hoe dikwijls, vrienden, heb 'k met eene droeve stem
Het MISERERE MEI of 't treurig REQUIEM,
Wanneer gij door de dood uw dierb'ren hadt verloren,
Tot hunne lafenis in 't kerkgebouw doen hooren.
Vergeet thans mijner niet ; uw beden smee ik af,
Voor mijne zielrust, terwijl IK slaap in 't graf.

*Bemide echtgenoote, zusters, bloedverwanten,
vrienden, ik ga tot den Heer, wiens lof ik zoo vele
jaren bezongen heb ; dank voor uwe zorgen en liefde-
bewijzen. Mijne genegenheid voor u sterft niet, ver-
geet mij niet.*

Hert van Jesus op U stel ik al mijn betrouwen.

300 d. a fl.
Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.

(300 d. afl.)
Bid de akten voor den overledene. 7 j. en 7 quad.