

Groot zullen bij den Heer de verdiensten zijn van hen die de opvoeding der kinderen verzorgd hebben

† BID VOOR DE ZIEL †

van Mijnheer

Laurent VAN DER CLEYEN

zoon van

Mijnheer JEAN en Mevrouw Octavie NEYT

ONDERWIJZER AAN DE GEMEENTESCHOOL

Lid van den Bond van 't H. Hart en de  
Christene Onderwijzersvereniging.

Geboren te Erwetegem, den 23 Juli 1914 en aldaar  
overleden op Kerstdag 1941.

versterkt door de genademiddelen O, Moeder de H.Kerk.

Sneller dan de ijlbode zijn mijn dagen voorbijgevlogen, ze zijn verdwenen en hebben geen vreugde gezien, Waarom, o Heer, was zijn kwaal onherstelbaar? Waarom de Wetenschap onmachtig; het verlangen, de gebeden en offers van zijn duurzame ouders, familieleden en vrienden onbekwaam hem de gezondheid terug te schenken? Omdat gij, o Heer, er anders over beschikt en hem waardig gevonden hebt bij U te wezen!

De duurzame overledene was een deugdzaame jongeling, een wijze en godvruchtige leermeester, zeer bekwaam, om in 't hart van nog zeer jonge leerlingen, de liefde tot de schoonste en noodigste kristene deugden te planten en ook om de diepe genegenheid van die kinderen te winnen. Niets lag hem zoo nauw aan 't hart dan de oprechte vordering van al zijn leerlingen; daarom zal zijn loon van korte jaren groot zijn bij God. Daarom ook mag hij door ons allen diep betreurd worden.

Duurbare Ouders, Broeders, Zusters en Tante, hebt dank voor uw liefde en zorgen. Al valt het afscheid hard van degenen, die ik zoo innig heb bemind, aanvaardt toch, met moed en volle onderwerping aan Gods H. Wil. de 2de groote beproeving, die op korte jaren uw minnend hart zoo pijnlijk wondt. — Vergeet mij niet in uw gebeden; eens zullen wij voor altijd vereenigd zijn in de volle heerlijke Kerstvreugde, waar ik op mijn sterfdag, door Gods goedheid, ben mogen binnentreden.

H. Hart van Jezus. troost der noodlijdenden. o. u. o.

Druk. Schautteet-De Keyser, Sottegem, Tel. 263