

O Maria, gij waart mijne sterkte in mijne zwakheid, mijn toevlucht in mijn ellenden en gij zijt nu de hoop mijner zaligheid!



BID VOOR DE ZIELERUST

van Juffer

Romana VAN DER CLEYEN

dochter van

Mijnheer Jean en Mevrouw Maria-Octavie NEYT

geboren te Erwetegem den 17 Maart 1909 en zeer godvruchtig overleden in de Kliniek van Opbrakel den 10 Juni 1937, versterkt door de H. H. Sakramenten.

Zoo aangenaam was zij in 't midden van ons, als bij zomertijd een verfrisschenden dag: zacht, vreedzaam en open van aard, oplettend, werkzaam, door christelijke liefde doordrongen, geheel hartelijk voor eenieder, zich zelf vergetend gedurig met anderen bezig om hun liefde en dienst te bewijzen en zoo was zij de steun harer ouders, de vreugde van broeders en zusters en bemind door allen die haar kenden.

Haar geheugenis zal ons altijd bijblijven en eeuwig zijn wij met haar vereenigd; die hoop ondersteunt ons bij het afsterven van deze die wij zoo zeer lief hadden.

Aan U o Maria was zij van haar jonge jaren toegewijd als aan hare Koningin. — Dat Jezus dan, die haar in zijne heilige Juni-maand geroepen heeft, haar aan zijn liefdevol hart ontvange en dat de Engelen haar geleiden voor den troon des Allerhoogste.

Mijne dierbare Ouders, Broeders, Zusters en Meter die zoo bittere tranen stort om mijn schielijk heengaan, weest niet ontroostbaar als deze die geen hoop hebben; leert aan mij hoe vergankelijk het aardsche leven is, hoe ijdel de wereld en al zijne aantrekkelikheden. Bewaart in uw hart de herinnering van uw kind en zuster die u allen zoozeer beminde en gij ook familieleden en vrienden, vergeet mij toch niet in uwe gebeden. Eens in den Hemel zullen wij elkander wederzien om nooit meer gescheiden te worden.

Barmhartige Jezus geef haar de eeuwig rust. 7j. 7q.

Dr. Schautteet en Zoon, Tel. 263, Zottegem.