

Hetgeen den Heer belijft heeft, is geschied; geloofd zij zijn heilige Naam.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

AMAAT-MARIA VAN DER DONCK

echtgenoot van Dame

Hortense DE PRYCK

geboren te Voorde, den 30 September 1867 en godvruchtig in den Heer ontslapen te Elisabethville (Engeland), den 15 September 1918,
versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

O God, de blijde tijding van den vrede is voor ons eene bittere teleurstelling geweest. Na de droeve oorlogsdagen hoopten wij onzen duurbaren echtgenoot, onzen teergeliefden vader, onzen verkleefden bloedverwant en vriend, in ons midden weer te zien en samen nog gelukkige dagen te slijten. Helaas! de vurige wensch van ons hart is niet vervuld. Gij, o Heer, de eeuwige Wijsheid, weet wat er best was voor zijne en onze zaligheid. Wij zuchten, wij weenen, maar wij onderwerpen ons aan de schikkingen van uwe H. Voorzienigheid.

Heer Jezus, gij hebt mij groote kwellingen en bittere smerten overgezonden; in mijnen angst heb ik tot U geroepen en gij hebt mijn gebed verhoord. Handel nu met mij volgens uwe oneindige barmhertigheid.

Beminde Echtgenootte en lieve Kinderen, mijn ballingschap is ten einde. God heeft mij geroepen; troost u; onze scheiding zal niet lang duren. Ik hoop vastelijk dat wij malkander zullen wedervinden in den hemel: intusschen vergeet mij niet in uwe gebeden.

Mijn Jezus, barmhertigheid! (100 d. afl.)

Lees de Akten van Geloof, Hoop en Liefde.
(7 j. en 7 quadr. afl.)

R. I. P.

Sottegem, dr. Eylenbosch & Dupon.