

Uw wil geschiede o Heer.

† BID TOT ZIELERUST VAN MEVROUW †

Anna - Maria Van der Donck

Weduwe van den Heer

Cyriel SCHILDERS

LID VAN DEN VROUWENBOND VAN 'T H. HART & ZALIGEN DOODSTRIJD.

Geboren te Hillegem, den 27 Juli 1897 en er tengevolge van een ongeval overleden den 9 December 1944 na ontvangen te hebben de laatste H. Sakramenten.

Een goede moeder wordt op het onverwachts uit ons midden genomen door een tragisch ongeval. De Heer heeft haar voorzeker niet onbereid gevonden en zal ze reeds om haar christelijk leven beloond hebben.

Als een goede moeder was zij zeer waakzaam over al de belangen van haar huisgezin, voor haar kinderen waren hare gedurige zorgen haar bekommernissen.

Wie kende haar niet op de parochie; die neerstige, werkzame, vroolijke Anna, die dagelijks om zoo te zeggen het noodige kwam aanbrengen van huis tot huis voor kleinen en ouderen! De Heer ontmoette z'op den weg en bracht haar ziel ten Hemel.

Beminde Kinderen, gij verliest zooveel aan mij; ik was er toch zoo noodig! De Heer beschikte er anders over, buigt neder voor zijn heiligen wil. Bidt veel voor uw moeder in den huiskring. Weest voorbeeldige, godsdienstige en sterke kinderen. Steunt elkander en vergeet de lessen en voorbeelden niet van uw goede moeder.

Bloedverwanten en gij allen voor wie ik zoo dikwijls gezorgd heb, vergeet mij niet in uw gebeden.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U 300 d. afl.

SCHAUTTEET-DE SPIEGLEER NIEUWSTR. ZOTTEGEM - VAN LIERDE HILLEGEM