

Het is een heilig en zalig gedacht voor de overledenen te bidden. 2. Mach

† BID VOOR DE ZIEL †

van

**Casemir VAN DER DONGK**

*echtgenoot van*

**Victorine Gabriëls**

*geboren te Hillegem den 17 September 1851 en er  
godvruchtig overleden den 21 Juli 1928,*

*Versterkt door de laatste HH. Sacramenten.*

*Lid der genootschappen van den  
Zaligen Doodstrijd de H. Franciscus-Xaverius en  
het Allerheiligste Sacrament.*

Eene Eerekroon zijn de hooge jaren, die op de wegen der rechtveerdigheid gevonden worden.

En nu, Heer, behandel mij volgens uw goeddunken en beveel dat mijne ziel in vrede ontvangen worde, want het is voor mij voordeeliger te sterven dan nog langer te leven. Tob. 3-6

Het is een troost voor den stervende kinderen te hebben. De kinderen die overblijven, lenigen de smart van hen, die gestorven zijn. H. Joh·Chr

Beminde *Echtgenoot en Kinderen*, weent niet over mijn afsterven, het is den wil van God die is geschied: Vergeet mij niet in uwe gebeden.

*Zoete Harten van Jezus en Maria, weest mijne toevlucht,* 300 d. afl.

*Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.* 300 dag. afl.

---

Uitgever — R. Van Lierde, Hillegem.