

Het offer dat Gij ons vraagt, o Heer, valt ons toch zoo bitter hard. Het geloof alleen kan ons troosten in de beproeving.

Bid voor de ziel † van Mijnheer

Cyriel-Frans VANDERDONCKT,

zoon van Mijnheer **Edgar**

en Mevrouw **Céline VANDENBOSSCHE,**

geboren te Parike, den 29 Januari 1911 en

overleden te Nederbrakel, den 10 Februari 1935.

Het leven is als een draad die op alle oogenblikken door den dood kan afgesneden worden. Daarom heeft onze Zaligmaker gezegd: Weest bereid want op een uur dat gij niet meent, zal de Zoon des menschen komen.

Luc. XII 49

De Heer gaf hem ons tot onzen troost en onze vreugde, maar zie, een tegenslag — en daar liggen al de berekeningen der menschen dooreen geworpen. Hij is de Meester. Hij geeft, Hij neemt: zijn Heilige Naam weze immers gezegend.

Job. II Ps X

Lijden en bidden met ootmoedigheid, betrouwen en liefde, dat is zeker het offer dat het aangaamste aan God is.

H. Aug.

Teerbemide Vader en Moeder, liefste Zuster en Broeder, bloedverwanten en vrienden, weent niet over mijn dood, Gij weet dat de kristen mensch discipel is van een God die mensch geworden is om te lijden en te sterven. Zich tegen het lijden verzetten, opstaan tegen de Voorzienigheid omdat zij droefheid en smart toelaat; het is vergeten onzen oorsprong, de school waarin wij werden opgeleid, het voorbeeld van onzen gekruisten Zaligmaker, die wij aan den huiselijken haard vereerden, die wij aanbidden op het altaar en onder de schaduw wiens kruis wij hopen onzen laatsten slaap te rusten.— Bidt voor mij

Genadige Jesus, geef hem de eeuwige rust.

7 j. en 7 quad.

.....
Everbeke, druk Depessemier Vanderdonckt