

Ten Paradijze geleiden U de Engelen....



TER ZALIGER GEDACHTENIS

van Mijnheer

EMIEL VANDER DONCKT

geboren te Segelsem den 8 Januari 1880. en godvruchtig in den Heer ontslapen te Brugge den 6 Maart 1936
versterkt door de H. H. Sacramenten der Stervenden

*** *****

Ik die schrijf, zal sterven; Gij die dit leest zult mij volgen. mij voorgaan misschien: de dood is ons aller einde. Maar. "gelukkig degenen die in den Heer ontslapen!..

Eenvoudig en gediensig was hij dien wij betreuren; hij was in vele opzichten ons voorbeeld; hij deed wat de H. Thomas a Kempis voorschreef: "Houd eraan onbekend te zijn, en voor niets gerekend te worden". - Maar zij die toch hem kenden, weten hoe goedhartig hij was. en altijd bereid om iedereen dienst te bewijzen: zijne edelmoedigheid kende geen palen, en vroeg geen loon op aarde. God beproefde hem. dikwijls en zwaar; en toch leed hij geduldig. zonder morren, overgelaten aan Gods Heiligen Wil.

God beloone 't hem honderdvoudig!

Mijn lieve Zuster, ik dank U voor al de zorgen waarmeê ge mij gedurig en liefdadig omringdet: God loone 't U hier op de wereld nog, en hiernamaals vooral.

Mijne lieve Broeders, beweene me niet: ik ben reeds daâr waar Gij ook eens hoopt te komen. Gij, mijn Broeder en Neven, die Priesters zijt en Missionarissen; die uw leven aan uwen naaste hebt opgeofferd, vergeet mij niet aan het Altaar des Heeren.

Gij, Bloedverwanten en Vrienden, toont nu door een vurig gebed voor de lafenis mijner ziele, dat uwe genegenheid geen ijdele woorden waren.

Zoet Hert van Maria wees mijne zaligheid. (300 d. afl.)

R. I. P.

.....
Druk, Schautteet en Zonen So ttegem Tel 263