

Heer, ik heb den luister van Uw Huis bemind, Ps, 26-8.

✠ BID VOOR DE ZIEL ✠

van Mejuffrouw

Gabrielle-Maria-Alfonsine VANDERDONCK

Dochter van wijlen

Mijnh. Aimé en Mevr. Hortense DE PRYCK

Geboren te St-Lievens-Essche,
den 19 December 1900 en er zeer godvruchtig overleden
den 30 Maart 1946,

Versterkt door de laatste H. Sakramenten en den
Pauselijken Zegen.

Lid van de Congregatie van O. L. Vrouw, Missienaakring
en andere godvruchtige Genootschappen.



Het groote van deze aarde en alle ijdelheid van deze wereld heb ik versmaad uit liefde tot mijn Heer Jezus-Christus, op Hem waren mijn oogen gericht, op Hem was mijn vertrouwen ingesteld en ik hield heel veel van Hem.

Dit is een der wijze maagden, die er voor zorgde om voldoende olie in de lamp te hebben en bij zich te dragen. Toen de stem weerklonk; « Zie de Bruidegom komt » kon zij met Hem ter eeuwige Bruiloft ingaan.

Nooit kwam er een klacht over haar lippen. zij was Congreganiste tot den laatsten zucht; « rein en blij. »

Werken voor de kerk en de Missies was haar steun in 't reine leven, haar troost en sterkte in 't lijden, haar vreugde bij haar dood.

Dierbare Congreganisten en ijverige missiebietjes, zoo dikwijls hebben we samen gewerkt en geofferd voor de versiering van Gods altaar; gedenk mij nu ook in uwe godvruchtige gebeden.

Beste Moeder en liefste Zusters, de Meester roept mij... want zie, ik leef in den hemel bij Hem dien ik op aarde met heel mijn hart heb lief gehad.

Ik sterf gerust en gelukkig, maar mijn liefde sterft niet. Ik blijf U beminnen in den hemel zooals ik U bemind heb op aarde en ik dank U voor alles wat ge voor mij deedt.

In Uw handen, o Heer, beveel ik mijn geest. 500 d.

Dr. O.Schautteet Zottegem - Colaes St-Liev.-Essche.