

De dood is zoet voor een priester die gewerkt heeft
voor God.

(H. Chrys.)



Zalig Aandenken

aan

Zeer Eerwaarde Pater

Gustavus VAN DER DONCKT

Missionaris van Scheut

geboren te Zegelsem op 9 October 1881
priester gewijd te Scheut . . . op 18 Augustus 1907
gedurende 17 jaar werkzaam in de Missie van Congo-
Kasaï ;
gedurende 20 jaar aalmoezenier van « Les Dames du
Sacré-Cœur », Mariakerke ;
zachtjes in de Heer ontslapen te Oostende, op
18 Maart 1949, voorzien van de HH. Sacramenten.

God sprak tot hem : Vertrek uit uw land en uit uw
maagschap en uit het huis van uw vader en kom naar
het land dat Ik u zal tonen. (Gen. XII, 1.)

De goede strijd heb ik gestreden, mijn zending heb
ik volbracht, het geloof heb ik bewaard. Nu ligt de
kroon voor mij gereed. (2 Tim. 4-7.)

Gelijk zijn Meester, is hij al weldoende voorbij-
gegaan.

Vijanden had hij niet, alle mensen waren zijn vrien-
den ; hij was minzaam voor allen.

Hij was een priester en een apostel naar Gods hart.
« Ik heb in alles Gods glorie gezocht. » (Woorden van
de overledene.)

Dierbare zuster Clara, ik dank u van harte.

Lieve familieleden en confraters, ik reken op uw
gebeden en offers. Ik bid voor u in de Hemel.

Lieve Heer Jesus, geef hem de eeuwige rust.

Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen, bid voor hem.

Drukk. Janssens, Torh.134, Oostende
C. Vandergunst, begr., Torh. 265