

Zijne lichaamskrachten namen af en hij stierf in
een gelukkige ouderdom, hij had de volheid zijner
dagen bereikt. Genesis XXV



† BID VOOR DE ZIELERUST †

van Mijnheer

Hippoliet Van Der Donckt

Echtgenoot van Mevrouw

Octavie Van Huffel

Geboren te Zegelsem op 2 Juni 1856 en er
godvruchtig overleden op 15 April 1942.

Voorzien van de H. Rechten



Hij was godvreezend, werkzaam en gedienschtig, zedig
en geschikt in zijne woorden. Matth.

Van jongs af heeft hij wel geleefd om in hooge
ouderdom zalig te sterven. H. Joannes Chrys.

Zalig de dienaar dien God bereid zal vinden wanneer
Hij hem komt rekening vragen. Matth.

Met verdueligheid zag hij zijn laatste uur naderen
en met betrouwen onderwierp hij zich aan Gods
Heiligen Wil. H. Joannes Damascus

Dierbare Echtgenote, ik verlaat dit tranendal
voor het rijk der eeuwige vreugde waar ik op U
wacht.

Beminde Kinderen, gedenkt uw vader en vergeet
de zorgen uwer moeder niet. Leeft zoo dat gij den
dood en het oordeel Gods niet moet vreezen. Bidt
voor mij samen met uw kinderen.

Heilig Hart van Jezus, ik betrouw op U. 300 d. af.

Drukwerken — Georges Van Nederveelde, Elst