

Geloofd zij Jezus-Christus Amen. 100 d. af.

Bid voor † de ziel

van Mijnheer

Victor-Alfons Van Der Donckt

echtgenoot van Mevrouw

EMMA VAN WAMBEKE

geboren te Nederbrakel, den 2 Juni 1898.

en aldaar overleden den 15 December 1934.

Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

Lid van den bond van het H. Hart.

Hij was een zorgvolle en wijze man. Van zijn jeugd af was hij beziel met den geest van werkzaamheid en zijne beste krachten offerde hij op voor het welzijn van zijn huisgezin.

Gods raadsbesluiten zijn ondoordringbaar. Door onze tranen heen schouwen wij ten hemel terwijl ons snikkend hart, het woord herhaalt der christene onderwerping. "Onze Vader die in den Hemel zijt..... Uw wil geschiede op aarde als in den Hemel!,"

Droeve dagen en bange nachten heeft hij geteld, de duurzame afgestorvene. Doch in zijne kwellingen en lijden heeft hij 's Heeren Naam aangeroepen en gebenedijd. Allen die hem naderden stichtte hij door zijn verduligheid en zijn volkomen onderwerping aan Gods heiligen Wil.

Om martelaar te zijn is er noch zwaard noch vuur noodig; het is genoeg verduelig te lijden!

(H. Greg.)

Duurbare Echtgenootte vaarwel! Te vroeg helaas moet ik u verlaten. Aan u laat ik de zorg voor onze duurzame kinderen over. Ik zal God voor u om sterkte bidden.

Lieve Moeder, Broeders en Zusters, hebt dank voor uwe teedere genegenheid en liefdevolle zorgen, ik leefde zoo gelukkig in uw midden. Vergeet mij thans niet in uw gebeden.

H. Hert van Jezus, ik betrouw op U. 300 d. af.

Zoet Hert van Maria wees mijn heil. 300 d. af

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt.