

God gaf, God nam. Het is geschied gelijk het den Heer behaagd heeft. De naam des Heeren zij geprezen.

JOB. I. 21.



BID VOOR DE ZIEL

van

Zoë Maria Celina VANDERDONCKT

echtgenootte van

August DE BRUIJCKER

geboren te Schoorisse, den 3 Juli 1872 en overleden te Drongen, den 2 September 1909, voorzien van de laatste H. H. Sacramenten.

Zij was eene eenvoudige, rechtschapene en Godvreezende vrouw, die zich van 't kwaad verwijderde. Zij was God en de menschen aangenaam, hare gedachtenis is in zegen.

JOB. I ECCL. 43 I.

Zij was eene zeer teedere moeder; hare kinderen waren het voorwerp van al haren kommer, van al hare zorgen. H. MACH. JEREM.

Mijn afsterven bedroefd u, Beminde Echtgenoot, Lieve Kinderen! Verheft uwe oogen ten Hemel; daar woon ik voortaan, daar wacht ik u af. Beminde Kinderen, eert uwen Vader al de dagen zijns levens en dient God getrouw. Bermhertige Jesus, geef haar de eeuwige rust.

(Afl. van 7 jar. en 7 quad.)

Drukk. De Prest-Snoeck Mariakerke-Gent.